



הורות, משפחה ורשתות חברתיות
כתיבה עריכה ייעוץ, תמיכה והרצאות

הורים וילדים, רשתות חברתיות ומה שביניהם

ראשי מחשבות טעימות המלצות סדנאות מדריכים אורחים מוצרים החופש הגדול

אודותי

אמא לארבעה הכי מקסימים בעולם. חיה ונושמת רשתות חברתיות. עורכת תכנים ויועצת אסטרטגית. אוהבת לבשל, לקרוא המון ולארח. לא מפסיקה לכתוב, וחייבת פעם בשבוע, גם בחורף, להגיע לים. מכורה להסתובבויות בחנויות עיצוב ובחנויות וירטואליות. בטוחה שביום ממוצע יש יותר מ 24 שעות וששינה ופחמימות זה לחלשים. מחזיקה 2 קבוצות פייסבוק על חינוך והורות. מייעצת להורים. מתווכחת עם מורים. ובסך הכל את כל היתר אתם יכולים לקרוא כאן.

חפש

חפש

מאמרים אחרונים

[הרהורים על שחיקה, מסיבות ועייפות הורית](#)

[מהיר מהמטבח: מטחנות מלחים חדשות של מלח הארץ](#)

[יצירה עם ילדים: צביעת חולצות בטיק קייטנה בבית: כל מה שאפשר לעשות בלי מחשב](#)

[קייטנת הורים: ציור על חולצות](#)

אפרת ברשת

- Facebook
- Twitter
- LinkedIn
- Pinterest

ארכיון תגית: גילה רונאל

גילה רונאל היא דולה מהראשונות בארץ. עובדת היום גם כמכשירת דולות ותומכת לידה. גילה רונאל היתה בצוות ההקמה של דיאדה ושותפה לכתיבת מסמך הדורש מחדרי הלידה להתייחס בכבוד לילודות. גילה רונאל ממקימות התנועה "נשים קוראות ללדת"

השמים של סבא: ספר ילדים חדש

גילה רונאל בספר ילדים ראשון ומרגש על נושא שמעדיפים לא לדבר עליו ולא להתייחס אליו – מוות.

איך לדבר עם ילדים על המוות היא שאלה קשה שעולה במשפחות רבות בהקשרים שונים. בסופו של דבר הורים רבים מעדיפים לוותר על השיחה ולהעלים מידע על בריאות קרובים או מחלות. הילד גדל בידיעה שמהו קורה בבית, מישהו לא מרגיש טוב אבל חושש לשאול או לדבר כיוון שהטבו בנושא מודגש. **גילה רונאל**, דולה במקצועה, התגיסה לאתגר הקשה וכתבה ספר ילדים מרגש המיועד למעשה לכל אחד המעוניין לקרוא או לחשוב על הנושא.

לפני שאני מתייחסת לספר אני חייבת כמה מילים על גילה רונאל. את גילה הכרתי, כמו הכרויות רבות בשנים האחרונות, דרך הפייסבוק. ראיינתי אותה מספר פעמים לכתבות. גיליתי דולה מקצועית ואישה מדהימה. גילה היא המנהלת המקצועית של דיאדה ועוסקת בתחומי הליווי וההדרכה ללידה. היא כותבת ומרצה ומנחה. סיפרה הראשון "טבעי ללדת – המדריך להיריון לידה ולימים שאחרי" עוסק כמובן במקצוע שלה אבל גילה לא רק מלווה נשים ודולות היא פעילה חברתית וממקימות התנועה "נשים קוראות ללדת". היא אומרת את דעתה על מגוון נושאים הקשורים ללידה, הורות ומשפחה. כך שטבעי היה לי לגלות שהיא לקחה על עצמה אתגר לכתוב על מוות ועוד לילדים.

הספר השמים של סבא נוגע בחיים, במוות, בפרדות. הוא מדבר על התקשורת במשפחה, על חילוקי דעות בין הורים ועל סודות שאנחנו שומרים במשפחה במטרה להגן על ילדינו ולמעשה גורמים להם לעיתים לנזק.

הספר עצמו מספר על משפחה שבמרכזה בן, ילד חמוד, הקשור מאד לסבא שלו. שתי הסבתות האחרות וכך הסב הנוסף נפטרו או בפי המשפחה "נמצאים בשמים". בן מחפש לפעמים אותם בשמים ומנס להבין מה זה אומר, ללא הצלחה.

סבא של בן הוא דמות דומיננטית בחיי הנכד. משחק איתו מלמד אותו ובעיקר משתובב ומרשה לעצמו להתנהג ב"שטותית". השגרה המיוחדת הזאת נקטעת בלי שבן מקבל הסבר לשינוי. סבא נעלם ואמא לא מספרת מה קרה. בן אמנם מרגיש שיש "סוד" אבל לא מצליח לפענח אותו. סבא עצמו מוכן לדבר עם בן על המחלה ועל הקשיים ובהחלטה הוא משתף את בן ונותן לבן להיות חלק מחייו, גם אם הם שונים עכשיו.

בן מלווה את סבא וסבא מלווה את בן בתהליך מורכב של פרידה וחיים שונים. הסיפור מעלה דילמות מורכבות הקשורות לסודות, להתמודדות עם מוות ולשאלה האם המבוגרים צריכים לשתף ילדים או לאפשר להם לבקר חולים.

שורה תחתונה: סיפור עצוב אבל אופטימי. מתנה נהדרת לכל הילדים ולכל מי שמתמודד עם אבל או מוות.

גילה